



FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES JARDINS FAMILIAUX

Beste volkstuinders!

Ik heb de grote eer om me voor het eerst in mijn functie als secretaris-generaal tot jullie te richten met woorden voor het einde van het jaar.

Nadat onze dierbare Malou Weirich halverwege het jaar na meer dan drie decennia in deze functie afscheid nam, werd ik door de Algemene Vergadering van de Fédération Internationale benoemd tot nieuwe secretaris-generaal. Een taak die me met heel veel trots vervult, maar ook met heel veel ontzag en respect, want de schoenen die ik moet vullen zijn echt groot.

Desondanks kijk ik er erg naar uit om deze uitdaging aan te gaan ten behoeve van de internationale volkstuinfamilie.

Wij volkstuinders hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de steden, ook al wordt dat soms vergeten. In tijden van oorlog en na de oorlog stonden wij garant voor de bevoorrading van de bevolking en waren er overal in de steden volkstuincomplexen te vinden. Nadat de grote ontberingen van de oorlogen achter de rug waren, veranderden ook de volkstuinen en werden ze in de loop van de decennia in veel landen meer recreatie- en recreatietuinen. Maar ook deze vorm verandert steeds meer.

Vandaag de dag zijn onze volkstuinen zoveel meer en kunnen ze niet in een hokje worden gestopt:

- Het zijn toevluchtsoorden voor veel verschillende soorten dieren en planten die het veel moeilijker zouden hebben zonder volkstuinen in de steden.
- Het zijn de groene longen van steden en hun bestaan alleen al helpt de opwarming van de stad tegen te gaan.
- Het zijn klaslokalen die onze kinderen dichterbij de natuur brengen.
- Het zijn supermarkten waar het beste en gezondste fruit en de gezondste groenten kunnen worden verbouwd.
- Het zijn fitnesscentra en levensbegeleiders in één.
- Het zijn recreatieplekken voor de hele stadsbevolking.
- Het zijn plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten.

Onze volkstuinen zijn dit allemaal en nog veel meer en dat mogen we niet vergeten.

Volkstuinen vormen een habitat voor een groot aantal dieren en planten omdat wij, volkstuiniers, ervoor zorgen dat onze tuinen op een milieuvriendelijke, pesticidevrije en duurzame manier worden beheerd. Enerzijds natuurlijk voor onszelf, maar natuurlijk ook voor de generaties na ons om hen een leefbare omgeving na te laten. Het is geen toeval dat de biodiversiteit in volkstuinen veel hoger is dan in andere openbaar toegankelijke gebieden in steden. Wij cultiveren onze volkstuinen al meer dan 100 jaar en weten daarom hoe we onze tuinen op een duurzame en milieuvriendelijke manier kunnen beheren.

Door een verscheidenheid aan planten de ruimte te geven in onze tuinen, dragen de volkstuinen bij aan een beter klimaat in de steden. Vooral in tijden van klimaatverandering en opwarming van de aarde is de bijdrage die wij volkstuinders hier kunnen leveren onvervangbaar. Dit is een van de meest valide argumenten om te voorkomen dat volkstuinen uit de steden worden verdrongen naar de periferie. Want juist in de steden, waar groen vaak niet zo makkelijk te vinden is, kunnen onze volkstuinen hun bijdrage leveren tegen de opwarming van de steden.

Onze volkstuinen geven ons de kans om onze eigen groenten en fruit te kweken en deze kennis door te geven aan onze kinderen. Het is bijna onbetaalbaar om precies te weten waar de geogste

producten vandaan komen en waarmee ze zijn behandeld. Samen met de oogst weten we ook hoe we dit voedsel moeten bewaren, wat vaak "oude" kennis wordt genoemd. Maar zelfs in tijden van crisis kan de opbrengst van een volkstuin verlichting brengen in moeilijke situaties.

En dan hebben we het nog niet eens over de gezondheidsvoordelen van volkstuinieren.

Lichaamsbeweging op zich is al gezond en door dit in de frisse lucht te doen, wordt deze waarde enorm vergroot. Talloze onderzoeken hebben aangetoond dat tuinieren niet alleen een positief effect heeft op de lichamelijke gezondheid, maar ook op de geestelijke gezondheid.

In de volkstuin wordt dit effect vermenigvuldigd door de omgeving die de volkstuinvereniging biedt.

Want één ding mogen we niet vergeten:

De volkstuinverenigingen maken deel uit van een door en door sociale beweging. Mensen ontmoeten elkaar in de vereniging, komen samen om te kletsen, ervaringen uit te wisselen en ook om elkaar te helpen. Wat veel mensen missen in de anonimiteit van de grote stad, vinden ze in volkstuinen. Een buurt waar mensen voor elkaar zorgen, elkaar helpen en ondersteunen, een plek om elkaar te ontmoeten en samen te leven.

Dit feit mogen we niet uit het oog verliezen, zelfs niet in tijden als deze, waarin modewoorden als klimaatverandering, opwarming van de aarde, maar ook prijsstijgingen en inflatie overal terreur zaaien.

Samenwerking is ook een van de vele positieve aspecten van de bijeenkomsten van de internationale volkstuinders in het kader van de Fédération Internationale. De internationale bijeenkomsten worden gekenmerkt door een positieve wil om samen te werken om de volkstuinbeweging vooruit te helpen. Hoe verschillend onze volkstuinen ook zijn in de verschillende landen, we werken er allemaal hard aan om onze volkstuinbeweging zichtbaar te maken op nationaal en internationaal niveau en om de waarde ervan duidelijk te maken aan niet-tuinders.

Samen kunnen we zoveel meer bereiken voor onze volkstuinfamilie dan alleen.

In de geest van deze reflectie op wat we gemeen hebben, wens ik u en uw dierbaren een vrolijk kerstfeest en alle goeds en gezondheid voor het nieuwe jaar 2024.

Sylvia Wohatschek
Secretaris-generaal
Fédération Internationale
van familietuinen