

Tachtigjarige Tuinvereniging Roomburg viert jubileum.

Door Jaap Loonstra

Op 20 maart 1941 vond de officiële oprichting plaats van Tuingroep Roomburg te Leiden. Deze gebeurtenis mocht uiteraard niet zondermeer aan de leden voorbij gaan. Echter, de aanwezigheid van corona met al haar nare gevolgen zetten de organisatoren van het jubileum behoorlijk aan het denken. Hoe kun je een feest tóch gestalte geven op een zo veilige manier? Diverse creatieve ideeën maakten het mogelijk om deze viering met in acht neming van de Coronamaatregelen toch heel gezellig te maken. Zo zorgden we o.a. voor verspreiding van de activiteiten over het gehele tuincomplex op zo'n manier dat ze al wandelend per huishouden uit te voeren waren regelden we vaste zitplaatsen bij het eten en gebruikten tonkinstokken om ook tijdens een dansje bewust te blijven van de 1,5m regel.

Het is traditie bij tuinvereniging Roomburg om ieder jaar, het laatste weekend van augustus, een tentoonstelling en braderie te organiseren in het verenigingsgebouw. Hieraan wordt veel ruchtbaarheid gegeven in Leiden en omstreken. De tentoonstelling, ieder jaar weer een ander thema, wordt dan ook druk bezocht. Zowel in 2020 als in 2021 kon deze traditie in de gebruikelijke vorm niet doorgaan.

Toch wilden Bestuur en Tentoonstellingscommissie het jubileum niet zomaar voorbij laten gaan. Het plan was om wél een tentoonstelling te houden, maar dan op de diverse tuinen in de buitenlucht. In een eerste brief werd dit meegedeeld aan de leden mét daarbij gesloten een pit van een reuzenpompoen. U begrijpt het al, dit resulteerde in een wedstrijd, wie de grootste pompoen kon kweken. Verder konden de leden een foto van hun tuin inleveren en werd gevraagd om een stuk, bestaande uit bloemen, groentes of fruit, uitsluitend uit de tuin, tentoon te stellen voor in de tuin. Alles zou dan gejureerd worden.

Het jubileum was dit jaar alleen voor eigen leden, hetgeen wat meer vrijheden in de organisatie gaf. Enige twijfel van doorgang rees, toen de coronacijfers in juni en juli weer stegen. Begin augustus namen het Bestuur en Tentoonstellingscommissie het besluit, het feest tóch door te laten gaan. Wel nog de vraag, wat gaat het weer doen!

Allerlei ideeën barstten los. Over het hele tuincomplex zou een rebus "plantenherkenning" uitgezet worden. Tuinleden, die een standje organiseerden in hun tuin om producten te verkopen, zoals chutneys, jam enz.. Voor kinderen werden er een creatieve middag en speurtocht verzorgd. Ineens zinderde de tuinvereniging van activiteit. Als afsluiting werd een gezellige maaltijd aangeboden door het Bestuur aan de leden.

De 21^{ste} augustus naderde en het weer bleef uiterst slecht. Wat er nu valt, valt niet op 21-08, werd er gezegd. Gelukkig, op 20 augustus 's morgens verscheen het zonnetje. Op het parkeerterrein konden de partytenten met vrijwilligers opgezet worden. Tafels en stoelen op de juiste afstand gezet en de dames, die wekelijks bloemschikken, maakten prachtige boeketten en tafelstukken. Het geheel had toen al een feestelijke aanblik.

Zaterdagmorgen, 12uur, zonnetje er bij, begon de dag met de jurering van de foto's, de pompoenen, die niet door de slakken waren verorberd, en de stukken op de diverse tuinen. Het tuinpad werd ineens bemand door nieuwsgierige leden, die hun inkopen bij de stands deden, kortom een en al reuring. Om 3 uur 's middags onder de klanken van dramatische muziek, werden de leden bijeengeroepen in de gezamenlijke tuin voor de officiële opening van het jubileum. Met een korte

toespraak opende de voorzitter Eva Zonneveld het feest. De rebus, kinderspeurtocht en fototentoonstelling konden van start gaan; er werd zeer serieus gedacht en gekeken en geschreven.

Er gingen om 17 uur 70 glazen gevuld met bubbels de lucht in om te proosten op de tachtig-jarige Tuinvereniging. De uitslagen van de verschillende onderdelen werden bekend gemaakt, maar wel met toelichting van de jury; de kinderen werden allemaal verrast met een cadeautje. Dit feest was tevens een gelegenheid, waarbij oude en nieuwe leden elkaar konden ontmoeten. Ook het feit, dat er zo veel kinderen meededen met het feest, gaf het geheel een vrolijke sfeer. Na de maaltijd verzorgd door Woody's Bakfrites, werd het Rad van Avontuur van stal gehaald met zeer alternatieve cadeaus . Om 10 uur 's avonds, toen de het feest ten einde liep, kwam de regen weer met bakken uit de lucht vallen. Maar, wie je ook spreekt, iedereen kijkt terug op een zeer geslaagd feest.